

Μετά από μακρά και σοβαρή ασθένεια, εκοιμήθη το Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013, την ημέρα κατά την οποία έκλεινε τα 61 του χρόνια, ο πολυσέβαστος και αγαπητός μας συνεργάτης μακαριστός Μητροπολίτης Νευροκοπίου (Βουλγαρίας) κυρός Ναθαναήλ.

Ευχόμαστε όπως ο και νεκρών και ζώντων την εξουσίαν έχων ως αθάνατος Βασιλεύς και αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, κατατάξει το μακαριστό Μητροπολίτη Ναθαναήλ εν σκηναίς δικαίων, εν κόλποις Αβραάμ αναπαύσαι και μετά δικαίων συναριθμήσαι.

Γεννήθηκε στις 16 Νοεμβρίου 1952 στο χωριό Κορβίλεν, του Δήμου Γκότσε Ντέλτσεφ (Gotse Delchev- Άνω Νευροκόπι), της επαρχίας Μπλαγκόεβγκραντ στη Βουλγαρία.

Μετά την ολοκλήρωση της στοιχειώδους εκπαίδευσής του, το 1968 εντάχθηκε ως δόκιμος μοναχός στην Ιερά Μονή Τρωϊάν. Την ίδια χρονιά έγινε δεκτός ως ιεροσπουδαστής στη Σχολή της Σόφιας. Στις 3 Μαρτίου 1974, Κυριακή της Ορθοδοξίας, την πρώτη Κυριακή δηλαδή της μεγάλης Σαρακοστής, εκάρη μοναχός με το όνομα Ναθαναήλ, από τον τότε Μητροπολίτη Λόβετς Γρηγόριο, υπό την πνευματική καθοδήγηση του ηγούμενου Αρχιμανδρίτη Γελασίου και μετέπειτα Μητροπολίτου Νέας Υόρκης και του Ιερομονάχου Δανιήλ.

Στις 15 Απριλίου 1974 χειροτονήθηκε Διάκονος και στις 13 Απριλίου 1975 – Ιερομόναχος. Την ίδια χρονιά ενεγράφη στο Πανεπιστήμιο Σόφιας «Άγιος Κλήμης Οχρίδος» ("St. Kliment Ohridski") και το 1976 συνέχισε τις σπουδές του στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετά την επιστροφή του στη Βουλγαρία στις 10 Οκτωβρίου 1980, χειροθετήθηκε Αρχιμανδρίτης. Το 1984 διορίστηκε πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητρόπολης Λόβετς.

Στις αρχές του 1986, ο Αρχιμανδρίτης Ναθαναήλ ενεγράφη στο Ινστιτούτο Ρένγκενσμπουργκ Γερμανίας. Την 1^η Οκτωβρίου του ίδιου έτους, μετέβη στο Ηνωμένο Βασίλειο, προκειμένου να ενισχύσει τη Βουλγαρική Ορθόδοξη ενορία του Αγίου Ιωάννη της Ρίλας στο Λονδίνο.

Επέστρεψε στη Βουλγαρία στις 9 Οκτωβρίου 1988, όπου διορίστηκε πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητρόπολης Σόφιας. Την 1^η Μαρτίου 1989, διορίστηκε αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου, ενώ για λίγο διάστημα ήταν προϊστάμενος του Πατριαρχικού Καθεδρικού Ναού του «Αγίου Αλεξάνδρου Νέφσκι» στη Σόφια.

Στις 25 Μαρτίου 1989, ημέρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, χειροτονήθηκε Επίσκοπος Κιρπνίκ στον Πατριαρχικό καθεδρικό ναό «Αγίου Αλεξάνδρου Νέφσκι».

Την 1^η Δεκεμβρίου 1989, υπηρέτησε στην Μητροπολιτική περιφέρεια της Σόφιας ως Βοηθός Επίσκοπος.

Μετά το 1992, και την εξάπλωση του σχίσματος εντός της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Βουλγαρίας, ο Επίσκοπος Ναθαναήλ πρωτοστάτησε εναντίον της μάστιγας αυτής και αγωνίστηκε για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας της Βουλγαρικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Στις 17 Απριλίου 1994 εξελέγη Μητροπολίτης Νευροκοπίου.

Ο Μητροπολίτης Ναθαναήλ δεν ήταν απλώς ένας κληρικός, αλλά ένας πραγματικά πνευματικός πατέρας ο οποίος είχε πολλά πνευματικά παιδιά. Τρία από τα πνευματικά του παιδιά είναι σήμερα Επίσκοποι της Ορθόδοξου Εκκλησίας. Πολλά επίσης είναι ιερείς, μοναχοί, μοναχές και λαϊκοί. Ο Μακαριστός Μητροπολίτης, συνέβαλε στην αύξηση της πνευματικής ζωής στην Επισκοπή του, εργάστηκε ενεργά, αγόγγυστα και με θυσία ιδίως για τους νέους.

Μετέφρασε και εξέδωσε διάφορα ψυχοφελή συγγράμματα, ενώ αρκετά βιβλία βρίσκονται τώρα στη διαδικασία της εκτύπωσης. Ανήγειρε και

ανακαίνισε πολλούς Ιερούς Ναούς και Μοναστήρια. Ανέπτυξε Διορθόδοξες σχέσεις. Όλοι μιλούν για τον καλό κληρικό, τον αφιερωμένο στην πίστη. Ο τρόπος της ζωής του ήταν φτωχικός, καθώς σε όλη του τη ζωή δεν φρόντιζε για τον εαυτό του ούτε και για την υγεία του, αλλά το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν η δόξα του Θεού και της Εκκλησίας Του.

Αιωνία του η μνήμη!

Μετάφραση: Σώτια Περικλέους